

# JESU KRISTI UPPENBARELSE

## Nyckelord i U-boken

I det första kapitlet finner vi flera betydelsefulla nyckelord som introducerar viktiga händelser och ämnen i U-boken, såsom om Kristi återkomst, Kristusuppenbarelsen, Guds församling, Kristi seger, uppmaningen att skriva samt Jesu egen disposition av U-boken. Såväl inledningskapitlet som avslutningskapitlet är helt i dur, ingenting nämns där om vedermödans och vredens tid på jorden, som tydligen endast utgör en kort parentes i Guds eviga rådslut. Följande uttryck finns i det första kapitlet men kan också betraktas som nyckelord för hela U-boken:

- **Jesu Kristi uppenbarelse** • **Saliga!** • **Han som älskar oss!**
- **Se, han kommer!** • **Jag är den förste och den siste**
- **Jag var död, men se jag lever i evighet** • **Jag har nycklarna** • **Skriv!**

## Jesu Kristi uppenbarelse

Inledningsordet, *apokalypsis*, som även givit boken dess namn, anslår den ton som är genomgripande för hela boken. Även om den anses vara den svåraste att tolka av alla Bibelns böcker, så är den dock först och främst en uppenbarelse – en bok som avslöjar och uppenbarar fördolda ting.

### Saligheten gäller oss!

Att studera U-boken är ingenting oväsentligt! Det är viktigt att rotas i det profetiska ordet i Bibeln varav Uppenbarelsboken utgör själva finalen. Den som hör, läser och studerar dessa profetior har fått löfte om en extra salighet. Studierna medför en fördjupad insikt som ger trygghet och tillförsikt inför framtiden, vad som än händer i världen. Grundtonen i boken är budskapet om Guds makt att föra rätten till seger.

### Hälsningsorden är för oss alla!

U-bokens budskap blev först och främst sänt till de sju församlingarna i Mindre Asien. Dessa kyrkor får stå som representanter för hela kristenheten och för hela församlingens tidsepok där vi själva lever i dess avslutning. Hälsningsorden är riktade även till oss!

### Han som älskar oss!

Budskapet i boken har en personlig prägel som både börjar och slutar med hälsningar från den Treenige Guden: Fadern – Sonen – Anden, en hälsning till oss alla. Hälsningen från Jesus Kristus inleds med de innerliga och djupt personliga orden: *"Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod."*

Här får vi ett högstämt ackord från himmelens Gud om den kärlek som ligger bakom hela tillvaron – bakom livets mysterium i denna fantastiska skapelse med dess slutmål i en evig frälsning vars djupheter vi nu endast kan ana.

Det är En, som älskar oss och som har gett sitt liv till lösen för oss, som talar genom Uppenbarelsboken. Det är En som har besegrat våra fiender, Satan, synden och döden – En som lovar oss att få bli arvingar och kungar i hans rike. Han är det trovärdiga vittnet, hans namn är Trofasthet och Underbar, han skall infria alla sina löften på ett sätt som kommer oss att få jubla i en evig lycka.

### **Se, han kommer!**

I Uppenbarelsebokens första kapitel introduceras omedelbart huvudtemat: ”*Se, han kommer*” och utgör en urskiljbar jubelton genom hela U-bokens många mörka och mollstämda toner.<sup>1</sup>

### **Jag, Johannes, er broder**

Johannes var inte något slags övermänniska. Han är vår broder, han är en av dem som fått uppleva nåden till syndernas förlåtelse genom försoningen i Kristus Jesus. Vad som utmärker honom är hans trohet i uppdraget att förkunna evangelium först i Jerusalem med omnejd, sedan i Mindre Asien, där han blev en av förgrundsgestalterna i den väckelse som utgick från Efesos. Trots att han var en av Jesu mest förtrogna lärjungar, fick del av den höga uppenbarelsen på förklaringsberget och fick det stora uppdraget att ta hand om Jesu moder, så var och förblev han en enkel och ödmjuk broder! Han använder inte ens titeln Kristi apostel! Kanske var det hemligheten till att Gud kunde låta honom blicka längre in i Guds rådslut och få del av högre uppenbarelsen än någon annan. Genom förvisningen till Patmos, en trist och ödslig plats, för Kristi skull, blev han avstängd inte bara från denna världen utan också från all gemenskap med de kristna. Men ingen kunde stänga vägen till himlens port för honom.

### **Kristusvisionen**

Aposteln Johannes, en av Jesu mest älskade lärjungar, får se den förhärligade Människosonen vandra omkring bland de sju gyllene ljusstakarna – bland medlemmarna i Guds församling. Han får uppenbarat mångfalden, härligheten och rikedomerna i Mästarens gestalt. Han får se den överjordiska skönheten av honom som ”*var död, men som nu lever i evigheters evigheter*”.

Redan på förklaringsberget (Mark 9:2) hade Johannes fått se en glimt av Guds Sons härlighet då hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vitare än snö. Men nu var härligheten och storheten av Kristusvisionen så bländande att Johannes föll ned såsom död. Men den högra handen från honom som lever i evigheters evigheter gav Johannes det liv och den styrka som han behövde för att både kunna se och höra det budskap han nu skulle få förmedla till hela mänskligheten.

### **Segerfursten från Golgata!**

”*Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.*” (Upp 1:18b) Ett av Bibelns mäktigaste budskap!<sup>2</sup>

### **De sju församlingarna**

Sju församlingar introduceras i det första kapitlet. Men varför blev just dessa sju församlingar utvalda bland hundratals församlingar i hela romarriket från Norra Afrika, Mindre Asien, Grekland, Italien och Spanien. Efter Jerusalems förstörelse och församlingen där blivit skingrad, blev Efesos ett väckelsens centrum i det första århundradet. De sju församlingarna runt omkring Efesos var en frukt av väckelsen i Efesos, som redan på aposteln Paulus tid var så mäktig att hela provinsen Mindre Asien fick höra Guds ord. De sju församlingarna har mycket olika standard och situationen utgör tillsammans ett genomsnitt av den kristna församlingens olika andlighet både då, under kyrkohistoriens gång och i vår moderna tid.

### **Skriv!**

Jesus själv ger Johannes uppdraget att skriva. Det skrivna ordet är betydelsefullt. Kristendomen kallas för bokens religion. Genom att Johannes mycket noga skrev ned vad han såg och hörde kan vi ta del av Uppenbarelsebokens budskap. Tolv gånger upprepades befallningen att skriva.

<sup>1</sup>Ämne 1: Kristi återkomst, *Se han kommer*; finns i inledningen, s24

<sup>2</sup>Ämne 13: Bibelns mäktigaste budskap, Kap 1B, s55