

LAMMET PÅ SIONS BERG - DE 144 000 -

RUTA 65: DEN FEMTE PARENTESEN

Den femte parentesens innehåller sju moment:

- De 144 000 samlade i himlen
- Den första predikande ängeln. Ett evigt evangelium
- Den andra predikande ängeln. Annonserar Babylons fall
- Den tredje predikande ängeln. Annonserar domen över odjurstillbedjarna
 - De välsignade döda
- Kristus – skördens Herre. Skördetiden på jorden
 - Vininbärningen

TEXTKOMMENTARER

LAMMET OCH DE 144 TUSEN PÅ SIONS BERG

14:1 Och jag såg, och se: Lammet stod på berget Sion och tillsammans med Lammet etthundrafyrtyofyratusen som hade hans namn och hans faders namn skrivet på pannan.

Och jag såg, och se. Den 44:e delsynen.

Lammet är en symbol för Jesus Kristus som Frälsaren i hela Uppenbarelseboken.¹

Berget Sion. Att detta gäller det himmelska berget Sion framgår av vers 3, där det står att de 144 000 sjöng inför tronen, de fyra varelserna och de äldste.

* Det finns både ett himmelskt Jerusalem och ett himmelskt Sion. Rom 11:26; Hebr 12:22. I Jesaja 14:3 talas om gudaförsamlingens berg och i Hes 28:16 om gudaberget. Himlen är tydligen en plats med vacker natur, som säkerligen överträffar allt vad vi kunnat drömma om.

* Det jordiska Sion var en borg på den sydöstra höjden mellan Kidrons dal och Tyropoiondalen. Sion kallas också för Davids stad och där fick han sin grav. Sion är en kungslig plats och symbolen för gudomlig frigörelse. Därifrån utgår kungens maktbud som betyder rättvisa, frihet och förlösning.

* Från det himmelska Sion skall förlösaren komma, Konungarnas Konung, som skall skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Jes 59:20; Ps 14:7; Rom 11:26

De 144 000. Med 12 000 Israeliter från varje stam utgör de 144 000 en "förstlingsfrukt" (Upp 14:4) åt Gud som blir frälsta ut ur vedermödan. Kvinnan (Israel) var i födslovånda och födde ett gossebarn (de 144 000), som rycktes upp till himlen innan draken (Satan – Antikrist) hann sluka dem. Dessa får göra samma upplevelse av ett plötsligt uppryckande till himlen som församlingen upplevt tidigare.

* Att gossebarnet som blev uppryckt symboliserar de nyfrälsta i Israel (barn i Kristus) under vedermödan, bevisas av att de nu är i himlen. Det finns ingen annan indikation på hur de 144 000 kommit till Sions berg i himlen utom genom gossebarnets uppryckande.

¹Ämne 36: Guds lamm, kap 5 s169



Lammet och de 144 tusen

– Och se, Lammet med de 144 tusen stod på Sions berg med Faderns namn på sina pannor.

Lammets och Faderns namn. Dessa vägrade att ta odjurets namn eller märke på sina pannor. Nu får de som belöning bära Guds namn som med evig strålgans och härlighet lyser från deras pannor.

EN RÖST LIKT BRUSET AV STORA VATTEN

14:2 Och jag hörde en röst från himlen som rösten av stora vatten och rösten av stark åska, och rösten jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor.

Och jag hörde en röst. Den 25:e rösten (röst) i U-boken.

– Sången och musiken har en framträdande plats i himlen. Musiken var så väldig att den framställdes som dånet från ett stort vattenfall eller så mäktig att den jämförs med ljudet av åska. Det sägs, att när den store musikern Georg Friedrich Händel skrev sitt berömda oratorium Messias, han fick en uppenbarelse av den himmelska kören, som var så rik på harmonier att han kunde räkna till sexton stämmor, men därefter förlorade han räkningen.

DE SJÖNG EN NY SÅNG

14:3 De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de etthundrafyrtiofyra tusen, de som är friköpta från jorden.

De sjöng. Det finns inget bibelställe som säger att änglar sjunger. Men de frälstas sång kommer att bli överväldigande. Fortsättning av den 25:e rösten.

En ny sång. Innehållet i sången, som de 144 000 sjöng, var helt unikt. På en mycket kort tid hade de blivit övertygade om att Jesus Kristus var deras verkliga Messias och kommit till tro på korsets och försoningens evangelium. Som en följd av deras tro hade de blivit förföljda, dels av ortodoxa judar och dels av Antikrist och hans polis som försöker att "uppsluka" den nya församlingen av judekristna. Men innan han hinner verkställa sin dödsdom blir de uppryckta till himlen och stå nu inför tronen och sjunger om sin dramatiska frälsning och räddning.

Inför tronen. Att de sjunger inför tronen, de fyra varelserna och de äldste är ett tydligt bevis på att de nu är i himlen och att det finns ett himmelskt Sion.

Att ingen kunde lära sig denna nya sång, måste betyda att ingen annan än dessa 144 tusen kunde göra orden i den nya sången till sina egna, eftersom deras upplevelser var så unika.

De som är friköpta från jorden. Liksom församlingen tidigare, har de 144 tusen i ett nu blivit förvandlade med härlighetskroppar och blivit uppryckta till himlen. De är nu friköpta från jorden i både andlig och fysisk mening.

* Vad som sägs om de 144 000 kan även sägas om församlingen. Alla kristna är friköpta från jorden genom Jesu Kristi försoning. Kristus har köpt oss fria, betalningen är given. Vi tillhör Gud. Vårt verkliga hem är i himlen där vi har vårt eviga medborgarskap. Liksom Abraham, de troendes fader, så är de kristna främlingar och gäster i denna världen och vi väntar på "staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud". *Fil 3:20; Hebr 11:10*

DE FÖLJER LAMMET VART DET ÄN GÅR

14:4 Det är de som inte har befläkat sig med kvinnor, de är rena som jungfrur. Det är de som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en första skörd åt Gud och Lammet.

Inte har befläckt sig med kvinnor. Tolkar man det bokstavligt, så skulle alla de 144 tusen vara män. Det är endast om män, som man kan säga att de har befläckt sig med kvinnor. Men uttrycket "*att befläcka sig med kvinnor*", symboliserar avgudadyrkan eller otrohet mot Gud. 2 Kor 11:2. De vägrade att tillbedja någon annan än Herren Gud. De vägrade att tillbedja odjuret och att ta hans märke.

De är rena som jungfrur. Bokstavligt tolkat skulle alla vara kvinnor - jungfrur. Men uttrycket jungfru symboliserar renhet, med andra ord frälsning och syndaförlåtelse från all synd och orenhet genom tron på Jesu Kristi försoning.

Det är de som följer Lammet varhelst det går. Alla pånyttfödda kristna får följa Lammet varhelst det går. Är vi hans efterföljare på jorden får vi också följa honom i uppståndelsen och förhärligandet; vi får följa honom in i det himmelska och okända, det härliga, eviga livet.

* Vad som sägs om församlingen och de redan uppräckta kristna, det gäller nu även för de 144 000 som blir frälsta ut ur vedermödan. De får följa Lammet i himmelfärden och förhärligandet.

De är friköpta från människorna. Frälsningen innebär både frigörelse från synd och frigörelse från människor som lever i synd och otro. Genom den kristna bekännelsen frigörs människan från att vara bunden av andra människors tänkesätt och vanor.

* Under Antikrists regim kommer människan på ett särskilt sätt i centrum. Han avskaffar troligen alla religioner utom sin egen. Han avsätter Gud i himlen och gör sig själv till gud. 2 Thess 2:4. De kristna bekännarna kommer under en svår press från såväl Antikrist och hans påbud som från hans efterföljare. Under den situationen får de 144 000 plötsligt uppleva befrielsen från människors terror genom uppräckandet.

Som en första skörd åt Gud och Lammet. De 144 000 är alla Israeliter och de blir frälsta under de första 3½ åren av vedermödan under de två vittnenas tid såsom en förstlingsfrukt åt Gud från det nationella Israel. I slutskedet av vedermödans tid 3½ år senare kommer hela kvarlevan av Israel att bli frälst.

DE ÄR FLÄCKFRIA – UTAN SYND

14:5 *I deras mun har aldrig funnits någon lögn, de är fläckfria.*

Och i deras mun har aldrig funnits någon lögn. Uttrycket innebär inte att de 144 000 är något slags "superkristna" som aldrig ljugit någon gång i sina liv. "*Alla människor har syndat, ingen rättfärdig finnes, icke en enda*". Rom 3:10. Att de 144 000 kunde stå inför tronen rättfärdiga, ostraffliga utan någon lögn funnen i deras mun beror på att de tagit emot nåden till syndernas förlåtelse och blivit rättfärdiggjorda genom tron på deras Messias, Jesus Kristus.

* Vad som gäller församlingen, gäller även för de 144 000 som blir frälsta i Israel under vedermödans tid efter församlingens uppräckande. Liksom församlingen ställs de fram inför Fadern heliga och obefläckade och ostraffliga genom försoningen i Jesus Kristus. De 144 000 står på Sions berg i himlen – härligt frälst – förhärligade, utan synd och fläck. Ef 1:4; 5:27; Kol 1:22

De är fläckfria. (1917: *ostraffliga*.) Endast i Kristus är människan ostrafflig. Han har genom sin ställföreträdande död tagit bort straffet och därför finns inget straff eller någon fördömmelse för dem som är i Kristus Jesus och lever i hans nåd. Joh 5:24; Rom 8:1

TRE ÄNGLAR PREDIKAR FRÅN HIMLEN – ETT EVIGT EVANGELIUM

14:6 *Och jag såg en annan ängel flyga över himlens mitt. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla länder och stammar och språk och folk.*

Och jag såg en annan ängel. Den 45:e synen. Ängel (änglar) nr 31.

En annan ängel. Den ängel, som uppenbarades före denna, var ängeln med den sjunde domsbasunen.

Flyga fram över himlens mitt. Eftersom människorna skulle höra hans budskap, måste det vara i den lägre lufthimlen som han flög med sitt budskap som förmedlades av ljudvågorna. Det finns inget som antyder att denna ängel inte skulle vara en verklig ängel. Att göra denna ängel till ett symboliskt uttryck för vår tids moderna radioverksamhet ligger utanför en vanlig tolkning av symboler.

* Det är inte alls uteslutet att verkliga änglar får predika evangelium i slutskedet. Änglar har många gånger fått framföra både goda budskap och domsbudskap till människor. Däremot varnade Paulus för att om även en ängel predikade ett annat evangelium än det han hade fått av Jesus själv, så skulle de ej ta emot det. Gal 1:8,12.

* Vad som nu har hänt är, att i och med att Satan och hans änglar blivit nedkastade till jorden har lufthimlen blivit renad från deras osynliga fästen i lufthimlen. Detta medför säkerligen att änglar nu har större möjlighet att obehindrat komma fram med ett budskap till människorna. Under Daniels tid blev både ängeln Gabriel och Mikael hindrade av onda furstar i andevärlden i flera veckor, då de skulle fram bära sitt budskap till Daniel. Dan 9:21-23, 10:12-13

Han hade ett evigt evangelium. I dag är frälsningens dag. ”Om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan.” Hebr 3:7,8. Människan får sin nådatid att söka Gud. Tiden för att lyssna till evangelium varar inte i all evighet. Tiden för förkunnelsen är begränsad. Men innehållet är ett evigt evangelium; ett evangelium om evigt liv genom nåden i Jesus Kristus. Även under vedermödan kommer ett oförändrat evigt evangelium att erbjudas människorna. Herren kommer att göra allt för att rädda så många som möjligt från den eviga förtappelsen.

Att förkunna. Ängeln framför inte enbart en lakonisk annonsering utan har ett budskap som han förkunnar med auktoritet och kraft.

För alla länder och stammar och språk och folk. Är det underförstått alla länder inom Antikrists område, som är särskilt utsatt för Antikrists och den falske profetens förvillelser, för att hjälpa dem att söka Gud?

FRUKTA GUD OCH GE HONOM HYLLNING – EN KOMMANDE DOM

14:7 *Och han sade med hög röst: ”Frukta Gud och ge honom er hyllning, ty stunden för hans dom är inne. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna.”*

Med hög röst. Den 26:e rösten (röst) i U-boken. Ett budskap som ingen kunde undgå! Bidrog ängelns förkunnelse till en massväckelse under vedermödans tid? Blev en stor del av den – för aposteln Johannes oräkneligt – stora vita skaran som kommit ut ur den stora vedermödan frälsta genom ängelns förkunnelse? Men om alla hörde ängelns budskap över hela jorden, varför blev det ändå så många som inte trodde på att ängeln och budskapet var från Gud utan förhärdate sig. Eller kom budskapet på ett sådant sätt, utan någon synlig ängel, att en del menade att det var en ny uppfinning av religiös propaganda?



Tre änglar på himlen varslar om domen

Ängelns sex-faldiga budskap

- Frukta Gud • Ge honom hyllning (ära)
- Stunden (tiden) är inne • För hans dom
- Tillbe honom • Som skapat allt²

Frukta Gud. Budskapet börjar med uppmaningen om att frukta Gud, som är det primära för att få uppleva någonting från Gud. Herren står emot de högmodiga men giver liv åt de ödmjukas ande. Jesu uppmaning att gå igenom den trånga porten som leder till livet, Matt 7:13,14, innebär att ödmjuka sig inför Gud och frukta honom. Den fruktan som Guds budskap och Guds Ande skapar är dock inte en förlamande rädsla utan en hjärtats förkrosselse inför Gud som bereder hjärtat att uppleva Guds förlåtande nåd och kärlek som fördrivar all rädsla för en fördömande dom och evig förtappelse.

Ge honom hyllning. Som en följd av sann gudsfuktan kommer människan in i ett tillstånd då det blir självklart och naturligt för henne att hylla Gud och ge honom ära. Hon ser sin egen ofullkomlighet och hjälplöshet inför livets väldiga drama och djupet av Guds nåd till den som ber om hjälp och frälsning. Att med sin mun klart uttala att det är Gud som är Herre och ge honom ära för skapelsen och livets under hör till den vishet, som kommer ned ovanifrån genom den helige Ande och som leder till frälsning och evigt liv.

Stunden är inne. Gud har i sitt eviga rådslut bestämt en tid då han skall döma alla, både levande och döda. Ängeln varnar människorna för domen men predikar samtidigt ett evangelium att undkomma domen. Joh 5:24.

RUTA 66: ATT HÅLLA DOM – DOMSAKTER

Bibeln undervisar om 6 olika domsaker under evangeliets tidsålder

- Domen på korset
- Samvetets dom
- Folkens dom
- De kristnas belöningsdom
- Dom över Satan och hans änglar
- Den yttersta eller sista domen

Tillbe honom. Sann gudstillbedjan är en av livets största upplevelser och medför rik välsignelse. Falsk tillbedjan, tillbedjan av avgudar, är dess raka motsats: en livets största förbannelse, ty det innebär kontakt med onda andar och Satan själv. – Genom sann tillbedjan kommer människan in i sitt rätta förhållande till Gud; ser sin egen litenhet i förhållande till Guds storhet. Men samtidigt ser hon också vilken underbar plats hon har fått i Guds hjärta. För sann tillbedjan är föremålet för tillbedjan helt avgörande. Utan Andens hjälp kan inte människan komma in i sann tillbedjan.

Som skapat allt. Skapelsen är ett verk av hela gudomen. Jesu Kristi roll i skapelsen är mycket stor. "Allt har skapats genom honom och till honom." Kol 1:16. Man kan föreställa sig att Fadern är arkitekten, Jesus byggmästaren och Anden verkmästaren.³

DEN ANDRA ÄNGELN PREDIKAR OM BABYLONS FALL

14:8 Och efter följde ännu en ängel, en andra, som sade: "Störtat, störtat är det stora Babylon, för vars otukts skull alla folk har fått dricka vredens vin."

²Appendix 3: Bibels lära om skapelsen s530

³Appendix 4: Skapelse kontra evolution s534

Och efter följde ännu en ängel, en andra, som sade. Den andra ängeln i ordningen annonserar det stora Babylons undergång. Den 46:e synen. Den 32:a ängeln. Den 26:e rösten.

Det stora Babylon. Babylon är ett symboliskt uttryck för:

- Uppror mot Gud, som startades med Babels torn.
- Avgudadyrkan, stjärndyrkan. Bakom all falsk gudsdyrkan ligger satansdyrkan.
- Som en följd av avgudadyrkan följer omoral, otukt och sexuella perversiteter.

Många falska religioner har sexuella riter som en del av sitt religiösa program.

• Det stora Babylon är också en symbol för den snedvridna ekonomiska politiken där de rika blir allt rikare och de fattiga blir allt fattigare.

Dricka vredens vin. (1917: *sin otukts vredesvin*). Alla otuktssynder medför en otäck "baksmälla". Det är ett vredesvin, som väl smakar gott i stundens njutning, men vars sötna ger en bitter eftersmak av meningslöshet, argsinhet, fiendskap och bitterhet mot Gud, sin egen person, andra människor och livet som sådant. Alla värden raseras; ingenting är betydelsefullt längre och människan drivs till att hata allt och drivs även till självmordets brant. Bibeln säger att köttets sinne är död och att människan är andligen död i de synder och överträdelser hon lever i, då hon vandrar i sitt köttets begärelser och gör vad köttet och sinnet vill, när hon följer fursten (Satan) över luftens härsnakt, den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma. Ef 2:1-3

DEN TREDJE ÄNGELN PREDIKAR DOM ÖVER ODJURSTILLBEDJARNA

14:9 Och efter dem följde en tredje ängel som sade med hög röst: "Den som tillber odjuret och dess bild och tar emot dess märke på sin panna eller sin hand..."

En tredje ängel som sade med hög röst. Den 47:e synen. Den 33:e ängeln. Den 27:e rösten. Den 3:e predikande ängeln varnar för att efterfölja Antikrist:

- att tillbe odjuret • och dess bild • och att ta emot dess märke.

* Tillbedjan av Antikrist och hans bild kommer att bli påbjuden under hot om dödsstraff. Även om det kommer att bli svårt för Antikrist och hans ämbetsmän att genomföra påbudet över hela sitt världsrike, så kommer det dock att bli en nödtid vars like aldrig har funnits på jorden. Dan 12:1, 2; Matt 24:21. Även om stora skaror av kristna och judar kommer att bli dödade därför att de vägrar att tillbedja Antikrist, så kommer dock tydligen den stora massan av folk, särskilt de som är utanför Antikrists territorium, att undkomma för att överleva och befolka tusenårsriket.

Många människor kommer förmodligen att lyssna till den övernaturliga varningen av de predikande änglarna i rymden och ej taga Antikrists märke, och under stora svårigheter och med risk för sina liv kommer de att vägra.

INFÖR DE HELIGA ÄNGLARNA OCH LAMMET

14:10 Han skall få dricka Guds vredes vin, som hålls upp oblandat i Guds vredes bägare, och han skall pinas med eld och svavel inför de heliga änglarna och Lammet.

Guds vredes vin – en motsats till "sin otukts vredes vin", som mera kan betraktas som ett självförvållat straff för ett syndigt liv. Guds vredesvin är ett uttryck för Guds dom och i detta speciella fall över dem som efterföljer Satan och hans sista stora försök till världsherravälde genom Antikrist.

"Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar du vrede över dig till vredens dag, då det bliver uppenbart att Gud dömer rättvist... Han skall löna var och en efter hans

gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet, men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer orätten. Nöd och ångest över varje människa som gör det onda..." Rom 2:5-9

Pinas med eld och svavel. Detta är en bild av "eldsjön" (Upp 20:14), som utgör en fortsättning av Hades (Helvetet) där de ogudaktiga är förvarade i väntan på domen. I "eldsjön" kan det ej vara en fråga om en vanlig eld ty den skulle snart förtära allt och det skulle innebära förintelse. "Elden och svavlet" måste vara ett symboliskt uttryck för en andlig plåga av människans själ i en tillvaro utanför Guds plan med skapelsen. "Bedrövelse, ångest och grämlse" över ett förfelat liv, bitterhet och förtörnelse, kommer att bli följden av Guds dom över dem som följer Satan och hans redskap. I Paulus brev till romarna nämner han inte eld och svavel i samband med Guds vrede över synden utan om att "nöd och ångest" ska drabba alla som gör det onda.

* De frälsta kommer att bli lika Jesus då de får se honom som han är. 1 Joh 3:2 Likheten kommer att bestå av att få del av samma uppståndelsens härlighetskropp som Jesus uppstod med. Utan att vi förlorar vår individualitet, kommer likheten också att ha en annan dimension i det att vi får del av hans karaktär, rättspatos och eviga godhet och kärlek. – Blir de som har följt Satan honom lika när de kommer till hans plats i eldsjön, lika onda som Satan själv? Det är en fasanfull tanke och ett fruktansvärt straff att inte mera kunna tänka en enda god tanke – att bli ond alltigenom.

* Att hamna i eldsjön beskrivs som den andra döden. När dessa arma människor slutade sitt jordeliv dog de i sina synder (Joh 8:24), men uppstod på nytt till dom inför den vita tronen. Om de inte har sina namn skrivna i Livets bok straffas de till eldsjön och måste dö en andra gång. Hur länge skall de vara i det tillståndet? Jesus använde en liknelse för att belysa förvalterskapet av det liv som alla människor fått som en gåva från Gud:

"Om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund då han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. Men den som inte känner till den (som av okunnighet gör sådant, B2000) och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp." Luk 12:45-48

Inför de heliga änglarna och inför Lammet. Den 26:e ängeln (änglar) i U-boken. Det står inte "*inför de heligas åsyn*". Inga av de frälsta kommer att se sina anförvanter plågas under Guds vredesdom. Däremot kommer Kristus själv och därtill troligen särskilt utvalda änglar att följa händelserna i "eldsjön". Dessa som där plågas är alltså ej fullkomligt övergivna av Gud för evigt utan under full uppsikt av världens Domare, Kristus, och av hans änglar. Deras dom kommer att var fullkomligt rättvis och Herren själv kommer att se till att ingen blir utsatt för något straff som han ej har dömts till.

EN RÖK SOM VARAR I EVIGHET

14:11 *Och röken från deras pina stiger i evigheters evighet, och de får ingen lättnad vare sig dag eller natt, dessa som tillber odjuret och dess bild, var och en som tar märket med dess namn.*

Och röken från deras pina stiger Det kan ej vara en vanlig rök eftersom det ej är en vanlig eld. Vid en vanlig eld händer detta:

• Elden upphör när det som brinner tar slut (förintas). • Elden upphör när syret tar slut. • Kvar blir enbart aska. Elden slocknar av sig själv. • Röken varar endast så länge det finns glöd kvar.

* Eftersom det ej kan vara verklig eld, så kan ej heller röken vara en verklig rök utan måste uppfattas som ett uttryck för att effekten av domen kommer att ha eviga konsekvenser. "Röken" kan symbolisera minnet av hur det gick för dem, som efterföljde Antikrist som den siste store upprorsmakaren emot Gud. Våra synder "kastas i glömskans hav" (Jes 43:25; Mika 7:19), men minnet av dem kommer att finnas för alltid.

Evigheters evighet, *gr aiónas aiónon*. Grekiskan bör översättas med "*flera tidsåldrar*", ty man kan inte förlänga en evighet med en annan – en evighet är redan en oändlig tid – däremot kan en tidsålder åtföljas av en annan. Evigheten är oändlig men ordet "*tidsåldrar*" är en begränsad tid.

* Bibelläraren P. Waldenström framhåller i kommentarerna till sin översättning av NT att det "ordagrant" skulle heta "*tidsåldrarnas tidsåldrar*". Uttrycket är en speciell ordkonstruktion och motsvaras av andra liknande konstruktioner som "konungars konung", "himlars himmel" och "böckernas bok" och betyder den eller de förnämsta av flera av en viss sort. "*Tidsåldrarnas tidsåldrar*" syftar därför på de mest förnämsta av flera tidsåldrar för människosläktet, nämligen på det messianska riket då Jesus ska regera som konungarnas Konung, men inte minst till den därefter kommande tidsåldern som kommer att bli den underbaraste av alla "eoner" för de befriade människorna då Gud gör allting nytt (Ef 2:7; Upp 21:4f).

De får ingen lättnad varken dag eller natt. *Gr ana-pausis* = uppehåll, ro, vila, paus. 1917: *ro*. Satans och Antikrists efterföljare har ingen ro och ingen frid. Liksom alla andra ogudaktiga kommer de att leva rolösa, otillfredsställda och fridlösa i en existens utan Gud och utan hopp.

Dessa som tillber odjuret. Framställningen synes indikera att de som drabbas av Guds vredesvin kommer att fortsätta att tillbedja Antikrist i evighetens värld.

VÄLSIGNESE UTLOVAD TILL DEM SOM HÅLLER FAST VID TRON

14:12 *Här behövs uthållighet hos de heliga, hos dem som bevarar Guds bud och tron på Jesus.* Denna uppmaning till de heliga som ännu är kvar på jorden ingår i den tredje predikande ängelns budskap. Denna maning är befogad eftersom Antikrist alldeles särskilt kommer att "*föra krig emot de heliga*", mot dem som tror på Jesus och blivit frälsta under vedermödans tid.. De blir därför särskilt utsatta för den falske profetens intensiva propaganda att ge upp sin tro på Jesus och anamma Antikrist som messias.

DERAS GÄRNINGAR FÖLJER DEM

14:13 *Och jag hörde en röst från himlen som sade: "Skriv: saliga de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de skall få vila efter sina mödor, ty deras gärningar följer med dem."*

En röst från himlen. Den 28:e rösten.

Skriv. Den 10:e uppmaningen att skriva.

Saliga de döda. Inte alla döda är saliga, men alla de som "*dör i Herren*" – i tron på frälsningen i Jesus Kristus är saliga. Den på Jesus troende och av nåd frälsta själen går

efter döden till Paradiset för att vara hos Herren, vilket betyder evig salighet.⁵ **Som härefter dör i Herren.** "Härefter" syftar troligen till "efter Jesu fullbordade försoningsdöd", som var i full effekt på aposteln Johannes tid. Före segern på korset blev de som dog i Herren förvarade vid Abrahams sida (1917: i Abrahams sköte), som var en del av dödsriket (Hades). Luk 16:22. Men vid Kristi fullkomnade försoning för människans synd på korset befriades dessa och kunde i sällskap med Jesus tåga in i Paradiset för värld, som är en förgård till själva himlen. Luk 23:43; Ef 4:7-9. "Härefter" kan därför inte syfta till någon tid framme i vedermödan eftersom de som dör i tron på Jesus då får ta del av samma salighet som sina medbröder i tron tidigare.

Ja, säger Anden. Även den tredje personen i Gudomen är verksam i skeendet i ändens tid även om hans aktiviteter ej omnämns så ofta. Anden är en person skild från Fadern och Sonen och som här gör detta alldeles speciella uttalande.

De skall få vila efter sina mödor, ty deras gärningar följer dem. Tiden i Paradiset fram till kroppens uppståndelse uttryckes som en tid av vila från "arbetet i kärleken" på jorden. Det är raka motsatsen till dem som efterföljt Satan, ty de får ingen ro vare sig natt eller dag.

Efter kroppens härliga uppståndelse skall de sedan tjäna Gud natt och dag utan att bli trötta! Deras gärningarna i tron, 1 Thess 1:3, på jorden kan aldrig bli om intet – de följer dem. Även bönerna kommer att fortsätta att verka och bli besvarade även efter deras död. Deras lön kommer att bli mycket stor. 1 Mos 15:1⁴

SKÖRDETIDEN PÅ JORDEN – SYNEN AV SKÖRDENS HERRE

14:14 Och jag såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som var lik en människoson och hade en krans av guld på huvudet och i handen en vass skära.

Och jag såg, och se. Den 48:e synen.

Ett vitt moln. Vitt symboliserar rättfärdighet. Moln nämnes alltid i samband med Kristi tillkommelse:

"Sedan fick jag i min syn om natten se, huru en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han nalkades den gamle och fördes fram inför honom." Dan 7:13. "Och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet." Matt 24:30. "Efter detta skall ni få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln." Matt 26:64. "När han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn... Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni sett honom fara upp till himlen." Apg 1:9,10. "Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, också de som har genomborrat honom..." Upp 1:7

Och på molnet satt. Att Jesus som Människoson "satt", symboliserar ett fullbordat försoningsverk. "Vi har en överstepräst som sitter på Guds högra sida." Hebr 8:1. I GT stod alltid översteprästen och gjorde tjänst åt Gud för att försona folkets synder. Att Jesus sitter symboliserar att försoningsverket är avslutat och fullbordat i och med att Jesus på korset utropade: "Tete *lestai*" vilket betyder: "Allt är fullbordat – jag har betalat priset".

En som var lik en människoson. Jesus använde titeln "Människoson" xx gånger, och titeln "Guds son" xx gånger. Som Guds son är Jesus Faderns representant i försoningen och som Människoson är han människans representant. Med titeln "Människoson" gör Jesus sig till ett med människan i hennes svåra och förlorade situation. Genom sitt

⁴Ämne 75: Kristi domstol, kap 20B s456



Skördens herre

syndfria liv och ställföreträdande försoning ingriper Jesus och medlar mellan Gud och människa. Genom sin fullkomliga återlösning av släktet lyfter han alla Adams fallna barn från en evig förbannelse in i en evig välsignelse – för alla dem som tror.⁵

Och hade en krans av guld på huvudet. En indikation på att "Människosonen" var en konung. I GT hade en konung tre stora funktioner:

1. att vara regent 2. att vara domare 3. att vara härförare

Jesus framträder här såsom konung och Världens Domare. "Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen." Joh 5:22. "Han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda." Apg 10:42. "Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet." Apg 17:31

Och i handen en vass skära. Skäran är symbolen av skördens Herre som skall skörda världen som blivit mogen till dom. "Låt skäran (lien) gå..." Joel 3:13

SKÖRDETIDEN ÄR INNE

14:15 Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: *Ta din skära och skörda, ty skördetiden är inne; jordens gröda är mogen.*"

En annan ängel, den fjärde i ordningen i Upp kapitel 14. Den 34:e ängeln i U-boken. Den 49:e synen.

Kom ut ur templet. Detta är ett tempel i himlen. Bibeln lär om ett himmelskt tempel som ej är gjort med människohänder, men vars skapare är Gud själv. Hebr 9:11. Det finns ingen antydning om att templet i tronhimen som Gud själv har skapat skall upphöra.

* Uppgiften i Upp 21:22 att Johannes "inte såg något tempel, ty Herren Gud den Allsmäktige är dess tempel, han och Lammet" gäller tydligen endast för det himmelska Jerusalem som kommer ned från himlen till jorden och är en bild av Kristi brud. Såsom den blivande bruden är Guds församling redan nu ett Guds tempel i Anden. Det templet är osynligt men Gud bor i detta andliga tempel genom sin Ande. 1 Kor 3:10; 6:19-20.

Och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: Röst nr 22. Med anledning av att en ängel ropar ut ett kommando till honom som liknar en människoson, har en del bibeltolkare menat att "Människosonen" inte kan vara Kristus, ty det är ej tänkbart att han skulle ta emot ett kommando från en ängel. Men alla symboler pekar dock på att skördemannen på den vita skyn är Kristus Jesus som världens domare.

- Han kommer på en sky. Det talas aldrig om att änglar kommer på en sky – endast om Människosonen, Jesus.
- Han liknar en Människoson. Benämningen människoson användes aldrig om änglar – endast om Jesus.
- "En krans av guld" användes ej heller om änglar. Människor kan få olika kransar för sin trohet, men det nämnes icke om någon krans av guld. Guld är kungens symbol.
- Enligt Joel 3:12-15 framställes Herrens dag i Domens dal som en skördetid då "lien skall gå ty skörden är mogen". Domaren i Josafats dal (Harmagedon) är Kristus själv och hans "lie" är de domsord han kommer att uttala över Israel och Gudsrikets fiender.
- Kommandot från ängeln till Människosonen bör uppfattas som ett förmedlat budskap från Fadern själv som är den som bestämmer tider och stunder för skörden av jorden, både av den goda säden (vid Kristi tillkommelse i skyn) och den onda säden (vid Harmagedon). Matt 24:36

Ta din skära och skörda, ty skördetiden är inne. Uttrycket är en profetia om "HERRENS DAG, DEN STORA OCH FRUKTANSVÄRDA", då Antikrist samlar sina härar till att strida emot

⁵Ämne 14: Människosonen, kap 1B s59

Israel för att utrota dem och mot Kristus själv som då har kommit till jorden och åter satt sina fötter på Olivberget. "Skäran" utgör en symbol på de domsord som Herren kommer att uttala över Antikrist, den falske profeten och de fientliga armeerna från många av jordens länder som samlats i Josafats dal (Harmagedon) till den avgörande striden mot Israel.

"Ja, må hednafolken resa sig och dra bort till Josafats dal, ty där skall jag sitta till doms över alla folk häromkring. Låt lien gå, ty skörden är mogen. Kom och trampa, ty pressen är full. Presskaren flödar över, så stor är ondskan där. Skaror hopar sig i Domens dal, ty Herrens dag är nära i Domens dal. Solen och månen förmörkas, och stjärnorna mister sitt sken." Joel 3:12-15

Skörden av "säden" (ogräset) liksom skörden av "druvorna" syftar båda på skörden eller borttagandet av de genuint onda människorna på jorden. Jesu liknelse om de två sädesslagen framställer skörden av den goda säden och ogräset, som endast en händelse. I verkligheten kommer först de frälsta som är redo att skördas vid Kristi tillkommelse i skyn, och därefter som en efterskörd de som blivit frälsta i vederbödan. De onda människorna (ogräset, som Satan hade sått) skördas inte förrän vredens tid är avslutad på Herrens dag.

JORDEN ÄR AVBÄRGAD

14:16 Och han som satt på molnet sänkte sin skära ner över jorden, och jorden avbärgades.

Såsom Skördens Herre är det Jesus som leder och börjar domsakten över onskans barn. Han har därvid hjälp av många änglar. *Jesus svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen, åkern är världen, den goda säden är rikets barn och ogräset är det ondas barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är världens slut, skördefolket är änglarna. Som när ogräset rensas bort och eldas upp skall det bli vid världens slut." Matt 25:31.*

"Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder." Matt 13:37-42

VININBÄRGNINGEN VID HARMAGEDON – VREDENS DRUVOR ÄR MOGNA

14:17 Och en annan ängel kom ut från templet i himlen, också han med en vass skära.

14:18 Och en annan ängel kom ut från altaret, en som hade makt över elden. Och han ropade med hög röst till honom som hade den vassa skäran: Ta din vassa skära och skörda druvklasarna på jordens vinstock; dess druvor är mogna.

Och en annan ängel kom ut från templet. Den sjätte ängeln i ordningen i kap 14 och den 35:e ängeln i U-boken. Den 50:e synen.

En annan ängel kom ut från altaret, den sjunde i kap 14 och den 36:e ängeln i U-boken. Den 51:a synen.

Det fanns alltid två altare i templet: • Brännoffersaltaret på förgården framför templet.

• Rökelsealtaret inne i det "heliga" i templet.

Eftersom ängeln är synlig och hans röst kan höras, syftar det på altaret som stod på förgården framför templet. Det altaret var av koppar och är en skuggbild eller förebild till korset och Kristi försoning. Det var där som blod utgöts till försoning för folkets synder i Israel under det gamla förbundet. Koppar var en symbol på dom. Vid altarets

fot blev syndaren dömd fri för förbundsblodets skull, liksom vi i nya förbundet blir förklarade fria på grund av Kristi försoning. Matt 26:28. Joh 5:24. Rom 8:1

En som hade makt över elden. Elden på altaret fick aldrig slockna. Elden är en bild på Guds eviga kärlek uttryckt i försoningsverket på Golgata för världens synder. Ängelns uppgift var tydligen att hålla elden vid makt och se till att Kristi försoningsoffer ständigt underhölls av Guds kärlekseld.

Ropade med hög röst. Röst nr 23.

Skörda klasarna på jordens vinstockar; dess druvor är mogna. Det finns både söta och sura druvor. Här framställs druvorna som en bild på de onda människorna som liknar sura och oätbara druvor. Joel 3:13

GUDS VREDES STORA VINPRESS

14:19 Och ängeln sänkte sin skära ner över jorden och skördade druvorna på jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress.

Och ängeln sänkte sin skära. Den 37:e ängeln (änglar) omnämnd i U-boken.

Guds vredes stora vinpress. Guds vredesdom över ogudaktigheten är symboliskt framställd som en vinpress:

"Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? 'Det är jag, som talar i rättfärdighet, jag, som är en mästare till att frälsa.' Varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vintrampares? Jo, en vinpress har jag trampat, jag själv ensam, och ingen i folken hjälpte mig... Ty en hämndedag hade jag beslutat, och mitt frälsningsår hade kommit." Jes 63:1-4. "Att predika ett nådens år från Herren och en hämningsdag från vår Gud, en dag då han skall trösta alla sörjande." Jes 61:2

DOMEN SKER NORRUT – UTANFÖR STADEN

14:20 Och vinpressen trampades utanför staden, och blod kom från pressen och sextonhundra stadier därifrån stod det upp till betset på hästarna.

Utanför staden. Antikrists härar kommer att anfalla från alla håll, men huvudparten kommer tydligen norrifrån och kommer att ha sitt högkvarter i Josafats dal på Megiddoslättan, som i Uppenbarelseboken har fått namnet Harmagedon. Megiddoslättan ligger norrut från Jerusalem sett.

* Den norra porten i Jerusalem, emot Damaskus, numera kallad Damaskusporten, var domsporten från vilken en gång Jesus fördes ut som hela världens syndoffer dömd till att dö för våra synder. Den stora domshandlingen – vinpressen som skall trampas – kommer att bli utanför staden, norrut från domsporten emot Damaskus och ända bort till Harmagedon – en sträcka på 1600 stadier.

"Ty när översteprästen bär in offerdjurens blod i helgedomen som syndoffer, bränns kropparna utanför lägret. Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket." Hebr 13:11, 12

Sextonhundra stadier utgör sträckan från Damaskusporten i Jerusalem ända fram till Megiddopasset vid Harmagedon. En stadie = ca 185m; x1600 = 296 km (ca 30 mil).

* Enligt kartan är det endast ca 10 mil fågelvägen. Bibelläraren David Hedegård säger att 1600 stadier är ett symboliskt tal.

Blod kom från pressen... upp till betset på hästarna. Uttrycket uppfattas ej bokstavigt utan mera som en dramatisk beskrivning av den ohyggliga mängd blod som utgjutes när Antikrists väldiga armeer går under i vredesdomen som drabbar dem.