

EN NY HIMMEL OCH EN NY JORD

”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.” Upp 21:1.

Bibeln beskriver lufthimlens och jordens ödeläggelse såväl som dess nyskapelse. Hur stor blir ödelägelsen? Blir hela jorden upplöst i ett stofmoln varav Herren sedan skapar en ny jord?

Många detaljer i profetian visar att jorden och även lufthimlen kommer att genomgå en reningsprocedur i eld då *människorna och deras verk skall förgås*. Med tanke på all vår miljöförstörelse av land och hav såväl som av luften, så måste det tydligen behövas ett sådant elldop för att få jorden att fungera under evigheten framför. Herren skall *förstöra dem som förstör jorden* och sedan skall även människornas verk med dess föroreningar förstöras.

Men att jorden skall helt i grund upplösas och förintas framgår ej av profetian. Men jordens topografi kommer att genomgå stora förändringar. Om de stora världshaven inte skall finnas mera – utan ge plats för mera landområden – eller om att *havet fanns inte mer* har en symbolisk betydelse som "ondskans hav", är föremål för olika tolkningar. Vid beskrivningen av den nya jorden kommer det att finnas både länder och folk och ingenting sägs om att jorden i sin helhet med berg, sjöar och floder skall upphöra.

BIBELSTÄLLEN I GT OM JORDENS ÖDELÄGGELSE

”I urtiden lade du jordens grund, och himlarna är dina händers verk: de förgås, men du förblir, de skall alla nötas ut som en klädnad. Du skall förvandla dem som man byter en dräkt, och de försvinner. Men du är densamme, och dina år skall inte ha något slut.” Ps 102:26-28.

Denna profetia talar om att jorden och lufthimlarna som omger jorden nötes ut som en klädnad och att den yttre klädnaden kommer att förgås. Herren kommer att förvandla jorden som man byter en dräkt. Herren kommer att ge jorden ny och renad luft både i atmosfären och nya ozonlager i de övre luftlagren, stratosfären. Jordan kommer att bli renad i eld då alla miljögifter på både land och hav kommer att förbrännas.

”Se, Herren ödelägger jorden och föröder den, han omvälver (Ampl: turn it upside down) vad som är på den och förströr dess inbyggare.” Jes 24:1.

”Jordan blir i grund ödelagd och i grund utplundrad, ty Herren har talat detta ord. Jordan sörjer och tvinar bort, jordkretsen försmäktar och tvinar bort, vad högt är bland jordens folk försmäktar. Ty jorden har blivit ohelgad under sina inbyggare, de har överträtt lagarna, de har förvandlat rätten, brutit det eviga förbundet. Därför uppfräter förbannelse jorden, och de som bor där måste lida vad de har förtjänat.” Jes 24:3-6.

”Därför förtärs jordens inbyggare av hetta, så att ej många människor finns kvar.” Jes 24:6.

Här beskrivs att ödeläggelsen kommer att ske genom eld (hetta), men också att ödeläggelsen inte kommer att bli så total att alla människor förgås. Några kommer att finnas kvar, bland dem en kvarleva av Israel ty "på Sion skall finnas en räddad skara". Joel 2:32.

"Ty fönstren i höjden är öppnade och jordens grundvalar bävar. Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar. Jorden raglar, ja, den raglar. Jorden raglar, ja den raglar som en drucken, den gungar som vaktskjulet i trädets topp. Dess överträdelse vilar tung på den, och den faller och kan ej mer stå upp." Jes 24:18-20.

"På den tiden skall Herren hemsöka höjdens här uppe i höjden och jordens kungar nere på jorden. Och de skall samlas ihop som fångar hopsamlas i fånggroppen, och skall inneslutas i fångelse – sent omsider når dem hemsökelsen." Jes 24:21-22.

"På den tiden" syftar på avslutningen av Satans herravälde på jorden, alltså vid tusenårsrikets slut. Då skall Herren även gripa alla Satans bundsförvanter i andevärlden, fallna änglar och demoner som har sina, för människor osynliga, boningar i lufthimlen. Ef 2:2. De skall förvaras i fångelse tills de skall dömas. Många andra fallna änglar har förut hamnat i detta fångelse – mörkrets hålor – i väntan på domen. 2 Pet 2:4; Jud v6. Satans "andliga boningar" i lufthimlen kommer att hemsökas och förstöras.

"Då skall månen blygas och solen skämmas, ty Herren Sebaot skall då vara konung på Sions berg och i Jerusalem, och hans äldste skall skåda Herrens härlighet." Jes 24:23.

I avslutningen av profetian om jordens undergång i Jesaja 24 finns en indikation att förödelsen ej kommer att vara total. Israel, hans äldste, "skall skåda Herrens härlighet". Herren skall vara konung på Sions berg som fortfarande kommer att finnas kvar såväl som Jerusalem.

"Himlens hela härskara förgås och himlen själv hoprullas såsom en bokrulle; hela dess härskara faller förvirrad ned." Jes 34:4.

Denna profetia talar om att alla de makter och väldigheter i andevärlden som varit Satans lydiga redskap, skall förgås och även de boningar som de har byggt upp till sitt andliga högkvarter i andevärlden skall gå sin undergång till mötes. Kristus skall regera tills han lagt alla sina fiender under sin fötter och förintat varje välde och varje makt som råder i mörkret – härskarna, makterna, herrarna över denna mörkrets värld – ondskans andemakter i himlarymderna. 1 Kor 15:24-25; Ef 6:12.

"Lyft upp edra ögon till himmelen, skåda också på jorden härnere: se, himlen skall upplösa sig såsom rök och jorden nötas ut som en klädnad, och dess inbyggare skall dö som mygg, men min frälsning förblir evinnerligen och min rättfärdighet blir ej om intet." Jes 51:6.

Profetian talar om att såväl lufthimlen som jorden nöts ut som en klädnad och är i behov av en grundlig renovering, en genomgripande omskapelse. Vid den tiden efter tusenårsrikets slut kommer de flesta människorna att dö och därefter att ställas inför Guds domstol. En era på jorden har fått sitt slut och nu börjar en ny.

"Ty se, Herren skall komma i eld, och hans vagnar skall vara som en stormvind. Och han skall låta sin vrede drabba med hetta och sitt straff med eldslågor. Ty Herren skall hålla dom med eld, och med sitt svärd skall han slå allt kött, och många skall de vara, som blir slagna av Herren." Jes 66:15-16.

Denna profetia inger tanken att det är endast de ogudaktiga som går under i domen genom eld. Om elden kommer att drabba hela jorden, havsvattnen vaporiseras och elementen upplösas av hetta för att omskapa jorden, då kan inga människor överleva. Men de som ej blir slagna av denna domseld kan Herren rädda undan så att de kan överleva till den nya jorden. Både Israel och andra folk skall finnas på den nya jorden.

"Och jag skall gå till rätta med honom genom pest och blod. Och slagregn och hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna över honom och hans härskaror och över de många folk som följer honom.. Och jag skall sända eld över Magog och över alla dem som bor trygga i havsländerna, och de skall erfara att jag är Herren." Hes 38:22; 39:6.

Enligt Hesekiel 38 och 39 samt Uppenbarelseboken 20:9, skall Herren sända eld över Gogs väldiga här och förgöra den vid den sista striden på jorden. Därefter kommer även andra länder att uppleva Guds straffdom genom eld från himlen. Detta kommer att ske efter tusenårsriket före skapandet av den nya himlen och den nya jorden.

PROFETIOR I NT OM JORDENS ÖDELÄGGELSE

"Sannerligen, innan himlen och jorden förgås, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett (fullbordats)." Matt 5:18.

"Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå." Matt 24:35.

Dessa två Jesusord syftar förvisso på den sista tidens "kataklysm" då ondskans fästen i himlarymden tillika med jorden och dess verk skall gå under i den reningseld som Herren sänder över jorden vid tusenårsrikets slut.

"Men de himlar och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparade åt elden; de bevaras till domens dag då de gudlösa skall förintas... Den dagen skall himlarna försvinna med dån, himlakropparna (stoicheia) upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna (uranoi) att upplösas i eld och himlakropparna (stoicheia) att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor." 2 Pet 3:7,10-13.

Här framställs åter hur både himmel och jord skall brinna med de verk som människorna utfört där. Tyvärr finns det tydligen ganska vanliga felöversättningar av grundtextens ord "stoicheia" för element med ordet himlakroppar vilket inger tanken att hela universum skall gå under i en jättelik *kataklysm*.

Gr ouranos = himmel, både om himlavalvet och Guds boning. *Ouranos* kan därför även betyda lufthimlen. *Gr stoicheion* = element, grundbegrepp, grundlära, begynnelsegrund, grundämne.

Det grekiska uttrycket "stoicheia tou kosmou" har i Gal 4:3-9 och Kol 2:8-23 översatts med världens (kosmiska) makter eller världens elementära läror. Även i Petrus andra brev bör "stoicheion" översättas med "elementen" eller "de grundläggande ämnena och principerna" med syftning på vår jord, som skall smälta av hetta och så genomgå en reningsprocess. På samma sätt gäller upplösningen i hetta även elementen, eller de grundläggande principerna och makterna i andevärlden (lufthimlen), en rening av andevärlden från all Satans makt och boning i lufthimlen varifrån han ditintills styrt världen genom de onda makterna som varit under hans kontroll. Satan har ditintills styrt jorden efter sina principer enligt sitt onda system och med sina makter i andevärlden. Allt

detta går nu mot sitt slut och upplöses i eld och Herren skapar därefter en ny atmosfär kring jorden och en ny förskönad jord där frid och rättfärdighet skall bo evinnerligen.

Hela kosmos eller universum och Guds himlar skall inte gå under, utan reningen i eld och upplösningen av allt sataniskt verk såväl som det människorna gjort av förstörelse av jorden och elementen gäller endast denna i synd fallna värld. Andra översättningar av Petrus andra brev stöder denna tolkning:

"...elementen (ej himlakropparna) smälta av hetta." (Den norska Bibeln, N75.)

"...elementen skall komma i brand och upplösas." (Hedegårds översättning.)

Denna "kataklism" gäller jorden och ej hela universum. Tyngdpunkten ligger på "en ny himmel och en ny jord". Att undergången ej gäller Guds tronhimmel framgår klart av texten eftersom Johannes strax efteråt åter får höra Guds röst från tronen.

"Och de (Gog och hans väldiga här) drog upp till de heligas läger och den älskade staden. Och eld föll från himlen och förtärde dem." Upp 20:9.

Här har vi U-bokens budskap om den eld som skall drabba jorden, och den sker som en Guds dom och ett slut på alla strider på jorden. Av andra bibelsammanhang förstår man att denna eld var mycket omfattande och berörde inte enbart Gogs härskaror. Möjligen var det inledningen till eldsdomen som sedan drabbar hela jorden.

BIBELNS BUDSKAP OM JORDENS NYSKAPELSE

"Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord, och man skall ej komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Nej, ni skall fröjdas och jubla till evig tid över det som jag skapar. Ty se, jag vill skapa Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd." Jes 65:17-18.

"Ty liksom de nya himlar och den nya jord som jag vill göra bestående inför mig, säger Herren, så skall det också vara med era barn och ert namn." Jes 66:22.

Herren skall göra en fantastisk nyskapelse, som skall bli ämne till fröjd och jubel i all evighet.