

## **Det nya Jerusalem.** Upp 21:1-4

Han som satt på tronen sade: *Se, jag gör allting nytt.*

Vi är alla evighetsvandrare. Vi som har satt vårt hopp till att få del av Guds härlighet genom nåden i Kristus Jesus, går en underbar framtid till mötes. Det gäller dem som redan dött i tron och för oss som ännu är kvar. Han som sitter på tronen säger att han skall göra allting nytt.

**Det ska bli en ny himmel och en ny jord.** Den heliga staden, det nya Jerusalem skall komma ned till jorden. Då förenas himmel och jord på denna tårdränkta jord, allt blir nytt därför Gud har sagt det. Innan jag säger något mer om det nya Jerusalem. Vill jag ge en kortfattad profetisk utsikt över vad som kommer att hända framöver:

**De kristnas himmelfärd.** Vi väntar med spänning på dagen då Herren ska hämta hem församlingen till himlen. "Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern." Matt 24:36.

Men vi ser av tidstecknen att den stunden närmar sig. När vi fullgjort vårt uppdrag att förkunna evangelium till alla folk skall slutet komma. Men innan dess kommer det att bli en underbar utgjutelse av den helige Ande. "Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min Ande över alla människor." Joel 2:18; Apg 2:17.

(En natt gav Herren mig detta tilltal på engelska: "A marvellous outpouring of the Holy Spirit will take place – in the near future." Översatt: "Det kommer att bli en helt makalös utgjutelse av den helige Ande – inom en snar framtid.")

**Vid den sista basunens ljud.** Vid Kristi uppenbarelse i skyn sker den stora hemvändardagen, då skall alla jordiska pilgrimmer samlas i sitt himmelska och rätta hem. Detta sker *i ett ögonblick vid den sista basunens ljud.* 1 Kor 15:52. Först ska alla dem som dött i tron uppstå från de döda och sedan ska vi som då lever förvandlas och ryckas upp i skyn där Herren själv kommer oss till mötes och så skall vi för alltid vara hos Herren i de himmelska boningarna. 1 Thess 4:16.

**Vedermödans tid på jorden.** Efter denna händelse kommer den stora nödtiden på jorden som vi kallar för vedermödan, en sjuårsperiod. Då församlingen är borta, blir Israel åter Guds redskap på jorden genom de två vittnena utanför Jerusalem som profeterar om både Guds domar och möjligheten till frälsning genom tron på Jesus. När de vittnat i 3½ år är deras tid ute och blir dödade av Antikrist, odjuret från avgrunden. Sedan börjar Antikrist ett krig mot de heliga som också varar i 3½ år fram till att han och den falske profeten krossas vid Kristi återkomst till Olivberget.

**Ett tusenårigt fridsrike.** Under denna vedermödans tid kommer många att bli frälsta. Johannes ser en stor skara som en efterskörd inför Guds tron, och den var så stor att ingen kunde räkna den. Då Jesus i sällskap med mångtusen änglar åter sätter sina fötter på Olivberget börjar det tusenåriga fridsriket. Våldsverkarna, "getterna" som efterföljt Antikrist tages bort från jorden medan de övriga människorna "fåren" får höra evangelium.

**Jerusalem – världens huvudstad.** Det blir en underbar tid på jorden då Herren regerar som konungarnas Konung över hela världen från Jerusalem, och David som kung över Israel tillsammans med Lammets tolv apostlar. Under tusenårsriket skall öknarna blomstra, de flesta sjukdomarna försvinna och människorna kommer åter att bli mycket gamla, som träd, säger Jesaja. Jes 65:22. Men likväl är det inte ett fullkomligt paradys, ty det finns fortfarande både synd och död på jorden. Jordens invånare kommer än en gång att sållas. Tusenårsriket kulminerar i en katastrof då Satan kommer lös och åter försöker att förinta Israel, Guds utvalda nation.

Då kommer den gamla jorden att renas i eld. Jesaja säger att *det blir inte många människor kvar*. Jes 24:6. Men på Sion skall det finnas en räddad skara. Alla de som överlever får gå igenom ett eldsdop även till sin inre människa, så att deras syndiga natur försvinner och kan få befolka den nya jorden.

**En ny himmel och en ny jord.** Herren skapar då en ny lufthimmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Jes 65:17; 2 Pet 3:13. Då blir det ett fullkomligt paradys, inte enbart en lustgård likt det ursprungliga Eden, utan ett paradys som sträcker sig över hela jorden. Gud återställer skapelsen som han ursprungligen hade tänkt den innan de första människorna frestades av Satan. På den nya jorden finns ingen förbannelse, inga tårar, ingen sjukdom och ingen död.

**Det nya Jerusalem.** Då händer detta märkliga att den heliga staden, det nya Jerusalem kommer ner till jorden från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man och den är full av Guds härlighet. Då förenas himmel och jord, Gud och människan för evigt. Då kommer Guds vilja att ske på jorden som den sker i himlen och människorna lever i en obruten gudsgemenskap och evig härlighet, inte bara i himlen, utan även här på jorden.

Folken skall föra in i staden allt dyrbart och härligt de äger. Vad då? Det dyrbaraste de äger är deras barn. De är alla kärleksbarn som har evigt liv redan i födslen. Det skall finnas skilda folkslag även på den nya jorden. Människorna på jorden är naturliga människor som föder barn och befolkar jorden som Gud från början hade tänkt med Adam och Eva. De som har fått del i den första uppståndelsen är saliga och heliga. Upp 20:6. De har sitt hem i himlen, Fil 3:20, men även en plats i det nya Jerusalem.

Staden har samma bred, längd och höjd. Är det en kub, eller en pyramid eller ett klot? Eller är *det nya Jerusalem* en helt symbolisk framställning av en *Guds boning i Anden*, som inte går att beskriva på annat sätt än med dessa jordiska termer. Det står aldrig att staden landar på jorden. Man kan se de 12 grundstenarna med namn på de 12 apostlarna. Där finns även 12 portar med Israels stammars namn. – symboliserande en förening av gamla och nya testamentets heliga. Jesus sade att *vi ska få sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob.* Bruden är en förening av alla frälsta, både i Israel och i församlingen.

**Staden är full av Guds härlighet.** Jesaja säger: *”Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord, och man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Nej, ni skall fröjdas och jubla till evig tid över det som jag skapar. Ty se, jag vill skapa Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd.”* Jes 65:17-18. [www.nils-ibstedt.com](http://www.nils-ibstedt.com)